

BYVANDRING I FREDERIKSVÆRK OG RUNDVISNING I VINDERØD KIRKE

Torsdag den 1. maj



Kom med på en spændende guidet tur gennem historien i danmarks første industriby, og oplev Vinderød Kirke med mausulæet over J.F. Classen, der startede det hele, samt en rundvisning på kirkegården, der rummer adskillige skulpturer og kunstværker. Vi har været så heldige, at få en af kirkens præster til at fortælle om kirken og vise rundt på kirkegården, og en af Museets garvede guider til at fortælle historien om Frederiksværk og vise os rundt i byen.

Området, hvor Frederiksværk ligger i dag, var op til starten af 1700-tallet et ubeboet overdrev dækket af flyvesand, men Frederik 4. foranledigede, at der blev gravet en kanal fra Arresø til Roskilde Bugt for at forhindre de talrige oversvømmelser, og denne kanal blev starten på et industrieventyr, som Generalmajor J.F. Classen blev primus motor for. Byen er fuld af minder, fra hans tid og hvis vi når det skal vi også omkring Herregården Arresødal, der var hans private hjem og som nu fungerer som hospice.

Vi ender turen i Asserbo Golfklub, hvor vi spiser et par stykker smørrebrød

MØDETIDSPUNKT KL. 9.50 VED GJETHUSET, GJETHUSGADE 5, 3300 FREDERIKSVÆRK.

Dagens program

Kl. 10.00 Vandretur med guiden gennem Frederiksværk fra Gjethuset

Kl. 11.30 kører vi videre til Vinderød Kirke, hvor pens. Provst Ivan Jakobsen guider os rundt på kirkegården og viser rundt i kirken.

Kl. 13.30 kører vi til Asserbo Golfklub og spiser frokost inden turen går hjemad igen ved 16-tiden.

Frokosten, som er for egen regning, består af 2 store stykke smørrebrød til ca 100 kr stykket. Vælg mellem: fiskefilet, cremet hønsesalat eller rørt lakserillette. Smørrebrød skal bestilles på forhånd sammen med tilmeldingen. Skriv i feltet: Evt.bemærkninger.

Pris for de guidede ture er 50,- kr som betales ved tilmelding. Tilmelding **SENESTE TORSDAG D 11/4.** på hjemmesiden [Klik her for tilmelding](#)

OBS: Der er desværre kun plads til 25 deltagere, så det først til mølle efter betalingstidspunkt

Transporten til Frederiksværk kan ske med tog til Frederiksværk Station, hvorfra der er en kort spadseretur til Gjethuset. Samkørsel aftales individuelt f.eks med mødested ved Holtehallerne.

Pbv. Per Bjørn Leisby